

MÖT

Nr 3 2023 Årg 25
Utg. av Överlida Byalag
www.overlida.se
och Mjöbäcks byalag
www.byalagetmjoback.se

MÖT önskar alla
en härlig höst

Foto: Geeta Stohm

Samtal i fästmanssoffan

”Det var en gång en man och hans hustru som bodde högt upp på en bergås inne i skogen. Deras hem hette Lillaskog. Där brukade de sin jord och skötte sina djur. Så en dag föddes en liten flicka och ingenting blev mer sig likt. De gav henne namnen Ruth Valborg.” Det skulle kunna vara starten på en saga men istället så är det en liten försmak av min gästs historia. Den här gången har jag låtit Mjögäcks, i dagsläget, äldsta invånare Ruth Valborg Axelsson få ta plats i fästmanssoffan för ett samtal. En, för de äldre invånarna i Mjögäcke, välkänd kvinna som bott och arbetat i och för Mjögäcke hela sitt liv. Det är en ynnest att få ta del av och berätta om Ruths liv.

Berätta om ditt liv från barndom och framåt.

”Jag, Ruth Valborg Eliasson kom till världen 15 november 1925 kl. 21.00 en söndag kväll. Mina föräldrar Klas och Berta Eliasson bodde på gården Lillaskog som är belägen 3 km sydost om Mjögäcke samhälle, ett skogshemman med tillhörande småbruk. Som mest bodde vi 8 personer på gården: Mamma Berta, pappa Klas, Ruth, småbröderna Ingvar och Nils samt morfar Johan Benjaminsson tillhörde samma hushåll och i en liten lägenhet, belägen i samma hus, bodde farfar August och hans ogifta dotter Berta.” Farmor Josefina dog 1929 då Ruth knappt var 4 år. Ett av de få minnen som finns kvar av farmor är när Ruth blir tillfrågad av sin mamma om hon ville se sin farmor, som gått bort under natten, en sista gång. ”Det ville jag ju så jag tog mamma i handen och tassade försiktigt in till rummet där farmor låg. Jag hade svårt att förstå att hon var död för hon hade ju huvudet kvar och det såg bara ut som om hon sov. Jag hade sett när pappa nackade hönor och hade en dunkel föreställning om att som död var man huvudlös.” Ruth har så många historier att berätta så de kommer in lite varstans, inte minst för att få en bild av den tid som var. Vidare berättar hon att i Lillaskog fanns två gårdar: ”grannstället på andra sidan syrenhäcken, dit en familj flyttade 1931 med sina 8 barn, så det var där, vi hade våra lekkamrater, de tre yngsta i vår egen ålder. På ”Bergget” ett litet stycke därifrån bodde en pojke, som blev lekkamrat till min bror, Ingvar och nere vid

Inganässjön bodde en flicka, som emellan åt kom upp till oss och lekte”.

Juletid och traditioner får jag beskrivet för mig och det är något som bör beskrivas men dock i en kortare version. På hösten sattes innerfönsterna med vadd emellan in för att förbereda sig för kylan. Sedan gjordes beställningar, via ett ombud som kom till stugan, från postorderfirman Åhlen & Holm. Det kunde bli en vacker träljusstake, en ny bonad eller någon ny prydnad till granen. Man väntade ivrigt på att få leveransen. Den första, verkliga känningen av jul var när Ruths pappa kom hem med spillången som skulle läggas i blöt 9 december på Anna dagen

för att sedan lutas och urvattnas. Kan nämna att den traditionen har även jag med mig från min barndom på 60-talet i Malmö. Därefter följde slakten av julgrisen. Den fick offra sig för att familjen skulle få all den goda julmaten: skinka, korv, köttbullar, blodpudding och mycket annat. Det var sedan att den som slaktat skulle dela med sig av det goda, så barnen fick i uppdrag att gå till grannarna med en bit stekfläsk eller fläskkorv som räckte till en middag. Huset skurades från tak till golv i såpa och mattorna tvättades. Rent skulle det vara och doften av såpa sprid sig. Nästa moment var julbaket som varade i dagar och veckor. Huset fylldes av

doften från alla sorters kryddor och man satt spänt och väntade på att få smaka en eller några kakor som blivit överhettade i järnspisen. Mässing och kopparkärl skulle putsas, så även kakelugnsluckorna och det var morfars arbete vilket utfördes i köket. Fururis sattes i kopparspannen med hemgjorda julstjärnor gjorda av crépepapper. Kvällen före julafton togs den huggna granen in och dekorerades. I storstugan gjorde mamma Berta ett litet jullandskap av bomullssnö med en spegelsjö, tomtar, småhus och en kyrka. Bonader hängdes upp, gardiner byttes ut, dukar lades på borden och sedan var det bara att vänta in morgondagen. Julafton



kom och kl.12 stod goe, snälle farfar August tillsammans med faster Berta i dörröppningen och gladdes över det som komma skulle. Nu skulle det bli dopp i grytan och det var första gången vi fick smaka på all den goda julmaten. Till middag längre fram på dagen serverades lutfisk med potatis och slät vit sås kryddad med salt, socker och vitpeppar. När mörkret utanför tätade satte vi oss i köket för att tydligare höra när tomten knackade på vår dörr. Spänd väntan och plötsligt bankade det hårt på dörren. In klev en gråklädd tomt med långt, vitt skägg. Han frågade om det fanns några snälla barn och mamma sa att det fanns det, kunde väl inte säga annat av rädsla för att klapparna skulle utebli. Vi gladdes åt gåvorna. Av moster Hanna från Kungälv brukade vi få hemstickade vantar eller sockar som behövdes i kylan. Något smaskigt blev det också då kyrkoherde Larsson och hans fru hade infört en tradition i att ge barnen varsin marsipangris.

Klockan 8 varje kväll, året om, lyssnade vi på en afton betraktelse som farfar August lät oss höra. Julens budskap var ju det stora undret i Betlehem och vi barn tyckte alltid det var roligt att höra om Jesu födelse, änglarna och herdarna. Kvällen fick inte bli sen då det var tidigt upp för julotta dagen därpå. En härlig upplevelse med alla levande ljus och julsånger.

1932 var det så dags att börja skolan. Fröken Maria Kalin blir Ruths första skolfröken. Det var spännande med allt nytt och inte minst med alla nya kamrater som kom från hela socknen och det var långa avstånd mellan dess gränser. Varje dag inleddes med en andaktsstund och psalmsång. Sedan fick de läxa, till nästföljande dag, på det bibelord som fröken läste upp, så det gällde att lyssna. Hela första året fick man skriva med blyertspenna men den dagen då det stod ett bläckhorn på bänken och låg

en stålpena i försänkningen på bänken kommer Ruth särskilt ihåg. Vilken lycka! ”Äntligen ska jag få skriva med bläck!” ”Tredje året blev ett toppenår”, berättar Ruth. De fick en ny folkskollärare, John Jonasson, en käck skåning. Han hade verkligen förmågan att lära ut. När jag, som varit lärare sedan 1985, får höra om grammatiken de lärde sig i tredje klass blir jag helt häpen. Mycket av det som Ruth kan och rabblar upp (som om det var det enklaste i världen) om ordklasser, adverbial, objekt, subjekt, syftesord, helt enkelt svensk grammatik, tror jag inte gemene man kan det? Om jag går till mig själv så sitter inte kunskaperna där per automatik. Tanken väcks om ett nytt skrivtema.

Ruth tyckte mycket om att gå i skolan. Hon minns att de lekte på rasterna och då deltog ofta läraren till allas förtjusning. När denne lärare slutade på grund av att han skulle göra sin uppskjutna militärtjänstgöring var eleverna besvikna men de hoppades på en bra ersättare.

Nog kom det en ny lärarinna men Ruth tyckte att hon var väl petig och sträng. En tanke på att bli lärarinna hade väckts hos Ruth, då hon trivdes så bra i skolan men annat kom i vägen. År 1939, när Ruth var 14 år, bestämdes det att hon skulle få komma till Daretorp, en liten ort utanför Tidaholm, för att under ett par månaders tid bo hos sin moster Alma, gift med Paul Grafström, som var kantor och folkskollärare där. Hon skulle hjälpa till i hushållet och samtidigt lära sig de första grunderna i pianospelning, som hon var intresserad av. En annan syssla var att varje morgon cykla till en annan bondgård, för att hämta mjölk. I Daretorp träffade Ruth sin blivande man Tage Axelsson. ”Det sa klick direkt!”, säger Ruth. Han kom körande med en svart häst och lämnade mjölk till mejeriet, ett stycke därifrån. Tage bodde på en gård, Kvistegården, i en stor familj. De var 14 syskon med en sträng pappa som närmast utnyttjade alla sina barn med arbetet på gården.

Det var slitsamt, otacksamt arbete från morgon till kväll. Tage blev förtjust i Ruth och kvällen innan hon skulle fara tillbaka till Lillaskog bad han om hennes adress och gav henne ett foto av sig själv. De brevväxlade i flera år.

Mamma Berta hade en önskan om att Ruth skulle gå på Fristads folkhögskola men Ruth ville annat. Vid 16 års ålder började Ruth arbeta som hembiträde och barnflicka i en familj i Göteborg. Det var starten in i arbetslivet och flera åtagande av liknande slag följde under åren. Arbetet innebar långa dagar med tungt hushållsarbete, matlagning och att ta hand om barnen. 1945 befann sig Ruth i Kungälv hos systrarna Carlsten. Ett starkt minne därifrån är när hon fick uppleva hur freden ringdes in av kyrkklockorna efter andra världskrigets slut. Året därpå flyttade Ruth till Borås för att börja på syateljé hos Elin Ekström. Där var hon frielev tre månader för

forts. sid 6

MÖT - Information och kontaktuppgifter

Redaktion:

Eva Berndtsson	070-636 33 10	evaberndtsson@telia.com
Jeanette Kristensson	076-116 19 17	jmariakristensson@gmail.com
Marie Mårtensson	070-622 81 87	mariemartensson1972@gmail.com

Grafisk form:

Jan Cocked	076-643 07 59	jancocked56@gmail.com
------------	---------------	-----------------------

Tryck:

DS-Tryck	0703-47 60 86	info@dstryck.se
----------	---------------	-----------------

Distribution:

Eva Berndtsson	070-636 33 10	evaberndtsson@telia.com
Marie Mårtensson	070-622 81 87	mariemartensson1972@gmail.com

Annonsansvarig:

Marie Mårtensson	070-622 81 87	mariemartensson1972@gmail.com
------------------	---------------	-------------------------------

Annonsera i denna tidning MÖT - Mjöbäck och Överlida Tillsammans
 Annonsformat: Helsida (1400 :-), halvsida (825:-), kvartssida (500:-), 1/8-delssida (275:-).
 Annonser för privatpersoner, t. ex. köpes/säljes, kvartalets ros, m.m är gratis.
 Färdigt annonsmaterial e-postas till mariemartensson1972@gmail.com
 Tidningen kommer ut 4 ggr/år, den 15/3, 15/6, 15/9 och 15/12.

Prenumeration på MÖT: 200 kronor per år inom Sverige.

VÄLJ FRITIDSHUS OCH BO DÄR JÄMT



Effekt 106

VästkostStuga med fyra rum och kök

Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro framför braskaminen och härliga kvalitetsstunder med familj, vänner och barnbarn. Idag är det allt fler som gör fritidshuset till sitt permanentboende vilket ställer höga krav på komfort och kvalitet.


VästkostStugan

En byggvaruhandel för alla!

Vi erbjuder ett stort sortiment inom bygg med kvalité och priser som tål att jämföras!

Välkomna!

VästkustStugan **Byggvaror**

Öxabäcksvägen 9, Mjögäck Tel: 0325-18616

Öppettider:
Mån-Tors 7-17:30,
Fred 7-16,
Lörd 9-12



**SMARTA
PLANLÖSNINGAR
& VACKRA EXTERIÖRER**

Husmodell:
Karisma 5a



Katalog

Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål. Hjärtligt välkomna att kontakta oss. Tillsammans tar vi fram det optimala huset för just dig och din familj. Se alla modeller och beställ katalog på vår hemsida www.borohus.se.

Borohus
Villor & Fritidshus · Tel 0325-18620

forts. sid 3 Fästmansoffan...

att lära sig maskinsömnad, vilket bland annat innebar kunskap i handsömnad, mönsterkunskap och lite enklare husbehovssömnad. In emellan arbetena hos olika familjer hjälpte Ruth till på gården hos sina föräldrar i Lillaskog.

Erbjudandet att få börja som kassörska på Mjögåcks Sparbank av kamrer Georg Knapasjö 1947. Där var hennes pappa Klas Eliasson, sedan flera år tillbaka, styrelseledamot och vice ordförande. Ruth skulle ta över efter Anna Pärson som skulle börja på Bergsäter (affär) hos sin bror. Onsdagar och lördagar var arbetsdagar, expeditionstid mellan kl.10-12. Ruth provade på en dag och tyckte det var roligt. Under en månads tid skulle hon sätta sig in i de olika arbetsuppgifterna för att se om hon ville fortsätta. En expeditionsdag kunde se ut på följande sätt: "Efter att gemensamt ha låst upp

det brandsäkra kassaskåpet, inrymt i bankvalvet och kassan tagits fram av kassören, gick kamrern till järnvägsstationen för att hämta dagens post, då postfacken var inrymda i väntsalen. All inkommande post infördes därefter i en liten bok, avsedd för detta ändamål. Därefter bokfördes alla postärenden och däremellan droppade kunderna in med sina bankärenden. Efter expeditionstidens slut, summerades kassaböckerna ner och avstämdes mot varandra, varefter kassan räknades och låstes in i sitt skåp. Därefter vidtogs en del arbete, som inte hunnits med under dagen, t.ex. att räkna räntor och föra in sparkassor. Den avgående posten skulle ju även göras i ordning och sändas iväg. Men framåt 4-tiden på eftermiddagen brukade man oftast vara klar för dagen." Det blev fast anställning efter oktobermånad med en månadslön av 100 kr. Ruth tyckte om matematik och har säkert ett arv efter pappa

Klas vad det gäller minne. På banken övades sifferminnet upp genom handskrivandet och repetitioner. På banken tillämpades dubbel bokföring, vilket innebar att kamrer och kassör förde varsin likadan kassabok. Det i sin tur innebar att det skulle stämma på öret i slutänden när de läste upp resultaten mot varann. Första gången min man berättade om Ruth så var det just detta om hennes fantastiska minne. "Ruth kan alla namn och personnummer hon kommit i kontakt med under sin bankperiod utantill. Än idag!", sa han. "De gånger allt stämde efter avstämningen var man stolt", säger Ruth. Det var ändå ca 2000 konton som skulle hanteras.

Banken var först belägen i fastigheten Åhill tills det nya bankhuset mitt i byn (revisionshuset) stod färdigställt 1942. I nedre plan var banken inrymd och kamrern med familj hade lägenheten på plan 2. 1950 öppnades ett s.k. sparställe i Holsjunga med en

dags öppethållande i veckan. Ruth åkte rälsbuss till och från arbetet där i början, tills kamrer Knapasjö köpte bil då det blev enklare med transporter. På 50-talet fanns det två stora syfabriker i Holsjunga där Kamrer Knapasjö startade sparklubbar. Dit gick Ruth varje vecka för att ta emot de anställdas sparpengar. De flesta sparade 10 kr/vecka och en del 5 kr. Ruth gick under namnet "Spader Dam" ("Spardam") av de anställda då hon var deras sparklubbskassör. Öppethållandet på banken var nu tre dagar/vecka men utökades snart till fem dagars vecka, vilket innebar lediga lördagar. Ruth arbetade 16 år på banken och 1963 sa hon upp sig strax före hennes dotter, Birgitta, föddes.

1950 förlovade sig Ruth och Tage i Jönköping. 1953 stod bröllopet i Mjögåcks kyrka på självaste påskafton, 4 april. Från 1953-1958 hyrde paret en lägenhet på "Kullen". Det var en omodern lägenhet, dåligt isolerad så det var att bära in



HÖGVADS FÖRETAGARFÖRENING

Föreningens profil ska sammantaget utgöra en väl förankrad lokal kraft i stora och små frågor för aktiva företagare, till gagn för vår bygd.

Föreningens mål är att:

- Aktivt lyssna av och samla upp viktiga frågor från medlemsföretagen.
- Aktivt följa upp och driva företagsrelaterade frågor.
- Aktivt medverka i forum som gynnar våra medlemsföretag.
- Aktivt samverka i former som påverkar tillväxt och inflyttning.

E-post: helenejansson7@gmail.com - www.hogvad.org

tung ved för att klara kylan. Tage arbetade vid denna tid på MT, Mjögäcks Träindustri, där han kapade takstolar. Han drabbades i tidig ålder av Bechterews sjukdom. En form av reumatism. Den beror på att du har fått en inflammation framför allt, i muskelfästena och lederna. Detta, i sin tur, ledde till svår värk. Sjukdomen går inte att bota helt men med behandling kan den bromsas och lindras. Tage blir sämre och sämre och det kan delvis ha berott på dålig arbetsmiljö. 1958 vill ägarna till "Kullen" ha tillbaka lägenheten, för att renovera den och ge plats åt sina tre barn som nu behövde ha egna rum. Detta medförde en kort tids boende för Ruth och Tage hos Ruths föräldrar i Lillaskog. 1960 flyttade paret Axelsson ner till byn och hyrde en lägenhet på Eriksberg och samma år började de bygga "Granäng" som stod klart 1961. Lite roligt i historien är att min makes pappa Daniel Andersson ritade deras hus.

Virket köpte de från MT och de hade turen att slippa momsens som kom året därpå. Kostnaden för bygget uppgick till 16 000 kr. 1961 kunde de äntligen flytta in i sitt alldeles egna hus. Så dröjde det ytterligare ett tag innan Ruth blev gravid. När detta hände, föredrog hon att resa till Borås istället för att uppsöka Mödravårdscentralen i Överlida och dessutom bar hon lösa kläder, så därför dröjde det länge, innan folket här i byn fick kännedom om vad som var på gång.

22 oktober 1963 föddes så Birgitta, Ruth och Tages efterlängtnade barn. Ruth minns hur glada de var i Mjögäck när hon kom hem med en flicka efter 10 års giftermål. Dagmar Knapasjö var så glad och kom upp med en tårta från bageriet, minns Ruth. Moster Hanna, som betydde mycket för Ruth, följde med henne hem och hjälpte till i 14 dagar i hushållet för att underlätta för henne. Efter att ha ammat sin lilla dotter i tre månader, räckte

maten plötsligt inte till längre och en söndag kväll skrek hon efter mer. Men som tur var, hade grannfrun på Eriksberg själv en liten dotter, 3 månader äldre, som redan hade tillskott av vällingpulver så det blev till att kila dit och låna av henne. På måndagen var ju affären öppen igen.

Tages sjukdom förvärrades och han var vid ett flertal tillfällen på kurorter, bland annat på Spenshult. Ruth ryckte in och hjälpte till med servering på bröllop och andra tillställningar i Mjögäck under 70-talet. Även på Överlida hotell fortsatte hon med det en bit in på 80-talet då Alf Andersson var restaurangchef där.

22 juli 1978 förändras livet drastiskt. Tage är ute för en olycka som blir ödesdiger. De hade varit uppe i Lillaskog, han moped buren och Ruth cyklandes begav de sig hemåt. Det var lördag och mycket trafik på 154:an. Då Tage skulle köra om Ruth fastnade deras styren i varandra och Tage för omkull. Han kunde inte röra benen. De fick hjälp av en bilist med röda kors-märke i rutan att kalla på ambulans. Det visade sig att han brutit en kota i nacken och var helförlamad. Han opererades, låg på sjukhus flera veckor och kom en kort tid till en rehabiliteringsenhet men 3 juni 1979 dog Tage. Alltför tidigt togs han från Ruth och Birgitta.

Livet ger och livet tar men fortgår och tyvärr fick Ruths barnbarn, Hanna och Mathias, aldrig träffa sin morfar.

Ruth är en företagsam kvinna och har sedan 50-talet engagerat sig på olika sätt under åren. 1957-2002 var hon sekreterare i Mjögäck-Överlida Röda Korskrets. I 40 år har hon varit aktiv körmedlem i Mjögäck kyrkokör och under många år även i Kinds Kontraktskör. Och så naturligtvis nämner hon de underbara sommarnattsgudstjänsterna som hölls i Mjögäcks blomstersmyckade kyrka. Musik har varit en viktig del i Ruths liv och tagit henne ut på

flertalet resor och äventyr både i Sverige och utomlands. I 12 år var hon aktiv som kassör i Mjögäcks kyrkliga syförening och stödjer fortfarande föreningen som betalande medlem.

Det gick många år innan Ruth engagerade sig i någon man. Då hände det! Ebbe Svensson från Masthugget i Göteborg flyttade till Mjögäck från Älvsered 2000. Var tror ni han bosatte sig? Jo, i grannhuset. Denne glade, sociale, trevlige man började hjälpa Ruth med tyngre sysslor och köra ärenden med henne då hon inte hade någon bil. Allt eftersom uppstod tycke dem emellan och han blev snabbt omtyckt av resten av familj och släktingar. De förlovade sig och fick en kyrklig välsignelse 2002 i Masthuggskyrkan, Göteborg. Högtidligt blev det, precis som de önskade sig. Efteråt hade Birgitta och hennes man Nils-Ove ordnat till en fest, så det blev en minnesvärd dag. Barnbarnen har vuxit upp med Ebbe och ser honom som sin snälle morfar. Efter så lång ensamhet för Ruth blev det ett liv i tvåsamhet igen.

Hur tycker du att Mjögäck har förändrats?

Ruth nämner, liksom föregångarna i min soffa, hur mycket det fanns att tillgå här i byn förr. Det fanns flera affärer, bagerier, bank, järnvägsstation och syfabriker. Husfabrikerna gör ju att det fortfarande är liv och rörelse. Nämnas kan även att Ruth, liksom Kjell Bertilsson, är släkt med Ölsbosnickarna som gjorde många predikstolar till flera kyrkor i landet. Monicanders, får vi inte glömma. Den affären är viktig för bygden. Numera har hon god hjälp av Fixartjänst i Svenljunga med inköp och annat. Inköpen görs, givetvis, hos Monicanders. Efter pandemin är Ruth inte förtjust i folksamlingar. Hon har blivit mer restriktiv, vilket är helt förståeligt i henne aktningvärda ålder.

forts. sid 10

Behöver Ni hjälp med digital-TV? Vi fixar allt inom branschen



Vänd Er med förtroende till:

Radio & TV Teknik AB

Rune Gustavsson
Nödinge Storegård 1, HAJOM 0706-85 22 45
Auktoriserad för: Canal Digital, Viasat och Boxer



ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

Vi satsar och bygger om banken!

Detta gör vi för att skapa ännu bättre möjligheter till spontana och bokade besök. Vi gör det också för att få en bättre arbetsmiljö som är anpassad för hur vi jobbar på banken idag. Banken har funnits i 119 år och vi satsar för att finnas i minst 119 år till.

Trots byggkaoset håller vi öppet som vanligt. Kontakta oss gärna innan du besöker banken så vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Kom på invigning av våra nya lokaler!

Håll utkik efter datum framöver på vår hemsida och sociala medier.



Mjöbäckssparbank

Trivselbygdens egen bank



Lidavägen 1, Överlida | 0325-327 00 | info@mjobackssparbank.se | mjobackssparbank.se



Öxabäcksvägen 5, Mjölby Mobil: 070-141 47 52
Mail: info@marinashappyfeet.se

Olika öppettider, varierar dag som helg!

Ring, sms, mail eller

sociala medier: Marinas Happy Feet

Välkomna att boka er för fina fötter!

Väl mött // Marina



**Framtiden kräver nya
samarbetspartner.**

Finns de lokalt?

*Kontakta oss
SÅ HJÄLPER VI ER!*

Ur kris föds nya affärer. Så har det varit förut och vi ser det på många håll även nu. På grund av rådande situation tror många på ett ökat samarbete inom landet, men även lokalt. Det är nu vi har möjlighet att bygga ett ännu starkare lokalt näringsliv. Det finns många företag anslutna till Trivab som är snabba och har lätt för att ställa om sin produktion. Detta medan något annat företag har full orderbok men väntar på leveranser från annat land. Här vill vi från Trivab hjälpa till, berätta för oss vad ni saknar så ska vi undersöka möjligheterna bland våra anslutna företag.

Vi finns för företagen i
Trivselbygden!

christer@trivab.se
trivab.se

Trivab
För en hållbar utveckling

TE  REP

forts. sid 10 Fästmanssoffan...

Finns det något du saknar eller önskar i Mjöbäck?

Ruth är en mycket ödmjuk kvinna och har inte många tankar om detta. Så nämner hon plötsligt det hon saknar och det är ett trygghetsboende. Sen Toftalyckan i Överlida lades ner så blir avstånden så stora till de andra boendena. ”Hur ska folk kunna komma och besöka mig om jag skulle behöva ett boende? Det känns otryggt men Ebbe och jag har hemhjälp och bor kvar så länge vi kan. Tänk om det kunde ordnas något närmre.”

Har du någon historia att berätta från gamla tider?

Ruth har så många historier men jag väljer två stycken för att belysa gamla tider.

När man kör 154:an söderut och strax före ”Nygården” in till vänster i skogen finns en minnessten rest. Det står: ”Karl

död här 1927”.

Det var Ruths morbror Karl som, 1927, blev ihjälstängad av en tjur där. Det fanns inte inseminering på den tiden utan det hölls med tjur. Karl var fodervärd för tjuren och för att ha honom välmående så gick han en promenad med honom varje dag. Samma väg och de vände på samma ställe varje gång. Då tiden gick och tjuren blev mindre ”arbetsvillig” så skulle han föras till slakt. På denna promenad hade Karl med sig en vän, Alfred. När ekipaget gick förbi det ställe de alltid vände vid reagerade tjuren och blev orolig. Alfred som hade en påk med sig och försökte fösa undan tjuren för att lugna ner denne, vilket visade sig vara fel teknik. Tjuren blev argare och argare och Alfred skrek till Karl att släppa tjuren och rädda sig. Karl trodde sig känna sin tjur och ville inte släppa honom utan försökte lugna istället. Det gick helt galet för tjuren blev tokig och stängade ihjäl Karl. Han var hemskt illa tilltygad

när han hittades. Alfred sprang då fram till byn och kontaktade skogsvaktaren Anders Ahlin, som åkte ut och sköt tjuren. Fadern Johan Benjaminsson och brodern Josef reste stenen som ett minne över händelsen.

Den andra historien handlar om hur man kunde försörja sig. Andreas bodde på Svedjorna, ett torpställe inne i skogen, ett stycke från Lillaskog. Där bodde han med fru och fyra barn. Markerna var magra och bestod mest av kärr och mossar. De förlorade 14 kor som gick ner sig i kärren. Andreas såg en möjlighet att försörja sig på det kärret gavnämligen blodiglar. Han sänkte ner ett färskt kalvskinn på en stång under vattenytan, varvid blodiglarna genast bet sig fast och följde med upp. Han la dem i en spann och när denna blev full, traskade han iväg ända ner till Falkenberg, där han sålde dem på apoteket för 25 öre/st.

Tänkvärda historier från en svunnen tid. Inga säkerhetsföreskrifter eller körersättningar då inte. Det finns så mycket som inte kom med i detta reportage för Ruth är en enastående källa av historia och har ett minne som är avundsvårt. Jag har tipsat Ruth om att göra en podd för att få utlopp för sin stora berättarglädje. Passande namn är förslagsvis ”Spader Dam berättar”, efter det smeknamn hon fick som sparklubbskassör i Holsjunga.

Jag är så oerhört tacksam för att du ville ställa upp och du har inspirerat mig till vidare skrivande. Dessutom ler jag igenkännande vid flera tillfällen då vi har samma intressen, såsom musik i form av pianospel och kör, blommor och trädgårdsskötsel. Tack, Ruth, du är en inspirationskälla och en fantastisk kvinna med ett helt otroligt minne.

Pia Zielke-Dahlberg



Mat- o Kulturvandring i Moghult, Mjöbäck

I år genomförde vi vår Mat och kulturvandring lördagen den 3 juni.

Även det här året, hade vi vädergudarna med oss den här vackra försommardagen.

Det blev en fantastisk dagsvandring på ca 9 km, som började vid Hagalund kl. 11.00 och slutade kl. 19.00.

Det var Evy Andreasson och undertecknad (Mariann), som i Hembygdsföreningens regi, anordnade vandringen och liksom förra året var det otroligt många som ville vara med. Så deltagarantalet blev det högsta hittills med hela 54 personer och med så många deltagare gäller det att planera ordentligt. Vissa sträckor går vi på smala skogsstigar och då gäller det att alla kan se och höra, när vi stannar till för att informera om olika naturobjekt, kulturlämningar torp och gårdar. Årets vandring handlade mycket om gårdarna, torpen och människorna, som funnits/finns i och omkring Moghult. Det var flera av deltagarna, med anknytning till de olika platserna vi besökte, som hjälpte till att berätta. Ett stort tack till dem. Det är alltid lika trevligt att få höra dessa berättelser och historier, som gör platserna mer levande.

Under vandringen serverade vi en tre-rätters meny, plus kaffe med dopp i skogen och vi började med förrätten som serverades vid Kultins stuga, vilken har varit en backstuga/jordkula. Där bodde en man som kallades Kultin.

Vi fortsatte sedan till Nergården och på vägen mot Styrkunga och huvudrätten stannade vi till vid den stora forngraven (bronsålder/järnåldersgrav) i Grevabo. I Styrkunga hade våra duktiga hjälpredor Diana, Andreas och Clara, ställt i

ordning allt för huvudrätten, så det var bara att ta för sig. I år hade vi riktig tur, eftersom familjen Henriksson, som äger Styrkunga hade upplåtit hela huset åt oss. De hade gjort så fint med blommor och ställt i ordning bord och stolar både inne och ute. Gunnar Henriksson berättade om gården och om del av de personer som han kom ihåg hade bott där. Styrkunga är en mycket spännande gammal gård, som har anor långt bort i tiden. Det sägs att det

en gång varit en prästgård och eftersom det blev en del frågor och diskussioner berättade jag, Mariann en del om gårdens äldre historia. Alla som ville fick gå husesyn och blev om man så ville, guidade av Gunnar. Ett stort tack till Familjen Henriksson, Gunnar, Marie-Louise, Christer och Henrik med flera för ert engagemang. På vår väg mot efterrätten i Svensås, stannade vi också till vid fältspatsgruvan,

forts. sid 21...



Förrätt vid ruinen av Kultins stuga

AsserBO
FASTIGHETER

BOKTIPSET

Färskt vatten till blommorna av Valérie Perrin

Från flera håll fick jag tips om denna bok, från bokcirkeln, från vänner och från FB-grupp och tänkte att detta får bli sommarens bok. Jag blev inte besviken. Det är en otroligt vackert skriven bok om lycka och kärlek men också om svek, sorg och död. Färskt vatten till blommorna är en innerlig roman om en kvinna som envisas att tro på lycka mot alla odds.

Violette är vaktmästare på en kyrkogård i en liten by i Bourgogne. Tillfälliga besökare och lokala invånare samlas gärna i hennes kök för en kopp kaffe, en pratstund, en gråtstund eller ett förlösande skratt. Violette är en tystlåten kvinna som föredrar att lyssna på andra. Få vet egentligen varför hon lever här ensam, mellan sin vackra trädgård och den välskötta kyrkogården,

bara att hon verkar vara tillfreds och sprider lugn och värme omkring sig. Sent en kväll får Violette ett ovanligt besök. En förbryllad man, poliskommissarie till yrket, förklarar att hans nyligen avlidna mor har önskat att få bli begravd i just denna kyrkogård, långt borta från hemmet och bredvid en för honom helt främmande man. I takt med att Violette hjälper honom att reda ut mysteriet kring hans mor, fattar kommissarien tycke för Violette men börjar även gräva i hennes förflutna. Det blir slutet på Violettes stillsamma tillvaro...

Eva Berndtsson



**Vi tillverkar trappor och
övriga snickerier!**

**TORSTRÖMS
SNICKERI**

Mjöbäck, tel. 0325-341 27

Mjöbäcksbaren

Du & Jag

Mitt i Mjöbäck

tel.0325-34444

LUNCH, LAGAD MÉ



Vardagar 11 - 14

PIZZA

tisd - fred 11-20
lörd - sönd 12 -20

Välkomna!

Enkel och miljövänlig värme

Fjärrvärme i Överlida AB



Adress: Köpmansvägen 2, 51260 Överlida
Service: Peter Löfström, 070-3336682

Gräne gruva

Gräne gruva drabbades i höstas av en tragedi. Den 27 november 2022 gick Christer Johansson hastigt bort. Förutom den personliga sorg som det innebär för familj och vänner så var det också en tung förlust för Gräne gruva. Christer var den eldsjäl som med ett enormt engagemang på senare år har utvecklat området kring gruvan till det mångfacetterade besöksmålet som vi nu kallar "Gräne gruva - Natur och Historiepark". Det är naturligtvis många frivilliga som genom åren har bidragit med mycket tid och engagemang, men hade det inte varit för Christers vision och sammanhållande kraft så hade området aldrig blivit vad det är idag. Ingen kan fylla hans roll eller ersätta hans stora passion för gruvan, men vi i föreningen skall nu ändå göra vårt bästa för att slutföra den vision Christer hade, för att därefter fortsätta förvalta det fantastiska område som lockar så många besökare från både när och fjärran.

Pollineringsområde

Arbetet med återställningen av "Tores Grusgrop" till ett pollineringsområde är i full gång. Eldsjälarna Kurt och Birgit Johansson har planerat ett 50-tal träd och buskar på toppen av grusgropen. Dessa har vi hägnat in, så våra fyrbenta vänner i skogen inte kommer åt att äta upp alla unga blad och knoppar. I inhägnaden har vi även lagt en del sten- och trärösen, allt för att hjälpa våra insekter att få ett hem. Vi har sått fröer på den lilla kullen som ligger precis vid infarten av pollineringsområdet. Så nu är det väntan på blomning, vissa kommer blomma i år och andra nästa år. Då vi i början av sommaren hade väldigt fint väder och inte fick så mycket regn behövde vi köra ut vatten 2-3 gånger per vecka så att växterna ska komma i gång. Lagom till Gruvans Dag som hölls den 6 augusti har vi fått upp vårt planerade "Sveriges högsta insektshotell", nu planeras det för ett antal bord och bänkar i området. I och med detta är vi med och skapar en fantastisk miljö för flora och fauna, men också för barn, vuxna och skolklasser att utforska och njuta av. Tänk på att inte klättra i sandbankarna och högarna med död ved! Vi vill ju inte att bon och levnadsmiljöer ska förstöras.

Informationsmaterial

Det pågår ett intensivt jobb med nya informationsskyltar. Vi hoppas kunna presentera våra olika områden på ett så tilltalande sätt som möjligt.

Förutom svenska kommer dessa även ha information på engelska och tyska. Söker man mer information om de olika områdena, kan man alltid gå in och läsa mer på www.granegruva.se. Även hemsidan är under uppbyggnad, men redan nu hittar ni mycket information där.

Rhododendronparken

I början av sommaren tog vi ner lite mer träd runt omkring i området, detta för att ge mer ljus till våra buskar. Nu när det har regnat en del har dammarna återigen fyllts på med vatten.

Industrimuseum

Till vår samling av manshöga figurer som åskådliggör hur arbetet i Gruvan kunde gå till, har vi nu kompletterat med en man som ska hänvisa besökarna ner till gruvan och en häst som drar vagnarna nedanför malmrännan.

Trolltorget och pulkabacken

Trolltorget – ett lek område för de små äventyrarna. Förutom krypa, klättra, springa, hoppa, balansera och gömma sig kan man nu swisha ner i pulkabacken både på sommar och vintern. Stjärtlappar och tefat finns att låna på torget. OBS! All åkning sker på egen risk - tänk på att under sommaren är åkarna inte lika skyddade av tjocka kläder som på vintern. Vi har också satt upp en "fototavla" där ni som besökare kan gå bakom och sätta in era ansikten i.

Leos allé

"Leos allé" – ekallén som planterades från nedre till övre parkeringen har fått sitt namn från Christers första barnbarn Leonard. Ekarna som vi tog från andra vägkanter i området har tagit sig bra, bara några ytterst få har behövts bytas ut. Så om sisådär 50 år - kanske lagom till att Leonard får egna barnbarn - kommer Leos allé att bli en ståtlig uppfart till gruvan. I Christers vision, och vårt allas arbete för gruvområdet är detta tidsperspektiv inte främmande. Gruvan har trots allt funnits där i över 120 år och vi jobbar för att folk skall kunna njuta av området minst lika längre till!

Bli medlem i ideella föreningen Gräne gruva 1899

Den allra viktigaste delen av Christers vision handlade dock om att säkerställa att gruvans framtid inte var beroende av någon enskild individ. Därför startades ideella föreningen Gräne gruva 1899 i syfte att samla frivilliga för att sköta underhåll och drift. Eftersom området har varit under ständig utveckling har föreningen, fram tills nu, dock endast haft ett begränsat antal medlemmar som främst har bestått av styrelsen. Nu är emellertid tiden mogen för oss att börja rekrytera på bred front. Vi vill därmed inbjuda alla som vill bli medlemmar att betala medlemsavgiften på 200 kr per år genom att swisha avgiften till 1234465001 eller gå in på hemsidan www.granegruva.se/organisation där du enkelt kan skanna QR-koden. OBS!

Skriv din mailadress som meddelande. Du väljer själv ifall du vill vara passiv medlem som bidrar ekonomiskt genom din medlemsavgift, eller om du även är villig att engagera dig praktiskt. Kontakta i så fall föreningen på info@granegruva.se.

Gruvans dag 6 augusti 2023

Sist men inte minst vill vi tacka alla besökare som kom till den numera traditionsenliga Gruvans dag som i år gick av stapeln den 6 augusti. Då vi invigde ovan nämnda nytillskott till området. Dessutom fick alla barn möjlighet att måla sitt eget stentroll och sätta ut det längst trollstigen.

Robert Johansson

Christers son och nytillträd ordförande ideella föreningen Gräne gruva 1899



Hagalundsfest

Tack! Tack! Tack! Tack till alla som bidrog till en lyckad fest!

Det är med ett leende på läpparna som vi kan summera årets Hagalundsfest. Trots ihållande regn hela dagen så kom i stort sett alla de 126 personer som var anmälda, vilket är rekord sedan 2014 då vi hade vårt 700-års jubileum. Med oss i byalaget samt bandet Deesel så blev

vi nästan 140 personer som trotsade vädergudarna!

Det roligaste är nog ändå att det är sådan stor variation på åldrarna. Det är riktigt kul att se att man kan umgås tillsammans oavsett om man är 25 år eller 75 år.

Vårt nya koncept med att mat ingår i inträdet har slagit

väl igenom. I år var andra året enligt detta koncept och på menyn stod partybricka (skinka, kyckling och rostbiff) samt potatissallad. Efteråt blev det kaffe och hembakad äppelkaka. Vad det blir för tema nästa år får vi klura lite på.

Att det nya konceptet innebär

lite mer jobb för oss i byalaget, vad gör väl det? För i slutändan så gynnar det ändå hela byn och det är ju vår by som vi värnar om och som vi vill ska leva vidare

Emma Lindström

Butiken med egen tillverkning!

Överlidaljus

Stearinljus med personlig och unik design, framtagna och hantverksmässigt framställda för särskilda tillfällen...



Tor - Fre:
16.00 - 18.00
Lördag:
10.00 - 14.00

Telefon:
070-561 06 95



Ljus i olika varianter, både som present och förbrukningsvara! Lagerförsäljning av heminredningsstyger - stor sortering!

Låt dig inspireras! Välkomna! Helena & Thomas



Överlida Plåtslageri AB

Byggnadsplåtslageri & Ventilation



@overlidaplatslageri · Telefon 0325-323 00

Svenljunga
Handelsträdgård AB

ÖPPETTIDER:
Måndag-fredag 9-18
lördag- Söndag 9-13

- Höstplanteringar -



Lenas kost & träning

info@lenaskostochtraning.se • Tel. 070-54 33 487



Gymmet erbjuder!

- Stor maskinpark (övre våning)
- Konditionsträning
- Fria vikter
- Funktionell yta (nedre våning)
20 m konstgräs, träningsrigg
med 4 styrkestationer m.m.

Vi erbjuder:

- Månadsavtal • Halvårsavtal
- Helårsavtal

Autogiro med 3 eller 12 mån
bindningstid. **OBS!** Ingen extra
uppläggningskostnad.

Gymmet är öppet dygnet runt! Ligger utmed väg 154 i Holsljunga, Idrottsvägen 2

Nytt från kyrkan

Dags att bli konfirmand?

Till dig som börjat 8:an: Under sommaren fick du en inbjudan att bli konfirmand. Nu börjar vi snart! Några anledningar till att vara med: Nya kompisar, läger, fika, lekar, andakt, roliga ledare och lära sig mer om kristen tro. Missa inte den chansen!

Söndag den 17 september

kl 18:00 är det inskrivning i Överlida kyrka. Att konfirmeras är ett minne för livet! Tveka inte att höra av dig om du har frågor:

•Hans:

hans.leander@svenskakyrkan.se. Tel 0737-73 85 44

•Ann-Louise:

ann-louise.karlsson@svenskakyrkan.se.
Tel 0727 097852

Vad händer i kyrkorna?

Musik

Här presenteras ett urval. För information om övriga gudstjänster och medverkande i musikgudstjänsterna, se kyrkans annons i STT samt hemsidans kalender www.svenskakyrkan.se/kind.

forts. sid 20

Sjuhärad

REVISIONSBYRÅ AB

Revision av
bostadsrättsföreningar
och föreningar
Redovisning
Bokslut
Bolagsdeklarationer
Rådgivning

Öxabäcksvägen 5
512 65 Mjölby
0325 - 333 88
johanna@sjurevision.se
www.sjurevision.se

KVARNERLINDS GRÄV AB
ÖVERLIDA

Mjöbäckprofilen Isabelle

Namn:

Isabelle Bengtsson

Familj:

Mamma Malin, pappa Jens och storasyskonen Emma och Rebecca.

Arbete:

Målar på Västkuststugan.

Intressen:

Lite allt möjligt, odling, inredning mm. Med i Byalagets styrelse.

Favoritmat och dryck:

Tacos och en kall cola

.

Vad är det bästa med att bo i Mjöbäck?

Allt är lugnt och skönt och väldigt vacker natur.

Oerhört trevligt folk som bor här också.

Vad kan bli bättre i Mjöbäck?

Lite mer

engagemang från folket när det väl är något som arrangeras.

Om du vann mycket pengar, vad är det första du skulle göra då?

Köpa en gård och en polestarblå Polestar.

Motto:

Ta ingen skit



**Ulf Aronssons
Bygg AB**



**070-860 34 99
ÖVERLIDA**

Städhjälp

önskas
av pålitlig och ärlig
kvinna till villa i
Överlida.

Bra betalt.
Tel:0738-447381
Carl-Robert

Mjöbäcks Bokförings- & Revisionsbyrå

SKATT • DEKLARATIONER • RÅDGIVNING

AUKTORISERADE REVISORER

Henrik Ahlgren - Malin Karlsson - Johan Persson

GODKÄND REVISOR

Sören Ramnevall

*Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå är en del av Baker Tilly Ahlgren & Co KB
med kontor även i Falkenberg och Varberg, tel 010-498 3600*

Ålekullavägen 1, 512 65 Mjöbäck

info@btac.se • www.btac.se

Telefon 0325-341 70



Vi stänger butiken! Men målar vidare.

Vi vill tacka
våra kunder genom åren och hoppas vi får fortsätta att måla åt er!



Har ni några frågor så nås vi även fortsättningsvis på
Telefon : 073-502 41 62
E-post: gmab@gunnemars-maleri.se



Synvillan AB är ett byggföretag som utför nybyggnationer, renoveringar och monterar prefabricerade hus. Huvudinriktningen är monteringsfärdiga hus, men vi kan lika gärna bygga till, renovera eller byta kök.

Allt är möjligt!



Synvillan Bygg och Villamontage AB | Hallavägen 8, 512 60 Överlida
Magnus Larsson | 0703-44 67 79 | magnus@synvillan.se
Mathias Sandblom | 0703-44 67 78 | mathias@synvillan.se





Mjögäcks Pallindustri AB

Nygårdsvägen, 512 52 Mjögäck
Telefon 0325-343 02



Lindsbovägen • 512 65 MJÖBÄCK
Telefon 0325- 331 10 • Fax 0325-331 12
claessonengineering.com



Premiär för

ÄLVSEREDSDAGEN

30 september kl. 10.00-15.00

Plats. Älvsered Bygdegård med omnejd

Välkommen till en dag med en massa härliga upplevelser!

- En dag fylld med mat, kultur, friluftsliv och hälsa.

Vi mixar aktiviteter för både barn och vuxna! Kanske njuter du av mat, dryck och blomster upplevelser från våra samarbetspartners och kanske har du även tur att vinna i vårt lyxiga lotteri?, hejar på barnen som springer Älvéaloppet, fyndar bästa loppisfyndet på Bygdegårdens loppis och testar både kanot/kajak och discgolf för första gången?

Detta är bara ett axplock av vad som händer under dagen.

Håll dig uppdaterad och följ med på Byalaget i Älvsereds Facebooksida

Varmt välkomna!

Älvseredsdagen är ett samarrangemang mellan Älvsereds Byalag, föreningslivet i Älvsered och samarbetspartners.

Intresserad av att medverka på Älvseredsdagen?
kontakta martha_johansson@hotmail.com
eller annika.fritzen@stromstadsopa.se

Mjögäcks Sparbank



SMARTARE BENSIN

-Aspen original alkylatbensin med omtanke om människa, maskin & miljö

Aspen 2 - för alla luftfyllda motorer som tankas med 2% oljeblandad bensin.

Aspen 4 - för alla maskiner med 4-taktsmotorer.



VÄRME-PELLETS

Pall 832 kg



Älvsered Lantmän

Tel. 0325-311 08

Öppettider:

Mån-fre 7.30-17.30

Lör 9.00-13.00

I höstens tid

Oavsett vad som händer på vår vackra Jord och i vår närmiljö har vi valet att arbeta för "det goda" eller för det som kan göra skillnad. Det är värdefullt när vi inser, att allt vi fokuserar på blir det mer av, som ringarna på vattnet. Här delar jag några tankar om medkänsla och självmedkänsla.

Medkänsla

Känslor och tankar hänger ihop på många sätt. Tänker vi mer lösningsinriktat när vi lever våra liv, så brukar vi lättare kunna åtgärda olika typer av problem. Våra tankar påverkar det vi känner och även tvärtom. Fokuserar vi på att leta fel, gnälla över saker, skylla ifrån och på det sättet göra oss själva missnöjda och olyckliga, då blir livet därefter. Våra relationer påverkas av vad vi utstrålar och hur vi agerar. Negativitet och passivitet återspeglas till oss. Vi kan också välja att ha lite överseende med diverse irritationsmoment i vår tillvaro och istället göra något konkret för att undanröja dem. På så sätt gör vi livet lite bättre. Inte bara för oss själva, utan också för familjen, grannen eller vännen. När vi känner igen oss själva i andra så ser vi att de flesta människor har liknande behov som vi själva har. Dessutom får vi inte glömma att var och en av oss har sina saker att kämpa med. När vi utför "goda" handlingar som kommer andra tillgodo, så påverkas vi också positivt!

I kyrkliga sammanhang återkommer man ofta till värdet av att praktisera medkänsla, förlåtelse, givmildhet och att hjälpa sin nästa. Detta tankesätt förekommer även inom yogatraditionen och mindfulness. Medkänsla med andra människor, djur, vår natur, vår Jord, ja med allt levande. På engelska heter medkänsla compassion.

Förmodligen kan vi alla relatera till begreppet medkänsla, hur vi än ser på religion eller andlighet. Medkänsla har också en tydlig koppling till ett ansvarstänkande. Medkänsla innebär därför också att kunna gå från känsla till handling

och låta detta få vara en viktig grundpelare. Det är som att se vad som verkligen behövs utanför "självet". Att bry sig om och sträcka ut en hand är något som kan skapa mening. Samtidigt kan detta innebära att vi kanske grubblar lite mindre kring våra egna problem eller vår eventuella känsla av ensamhet.

livet påminner oss ständigt om och låter oss förstå att vi verkligen behöver varandra.

I våra byar till exempel där vi känner många människor, men också i ett större perspektiv. Vi är beroende av varandra i hög grad. Även världens länder står i ett beroendeförhållande till varandra. När allt är "som det ska" så kanske vi kopplar av dessa funderingar kring beroendet, men i kriser blir det övertydligt att vi behöver hjälpas åt. Vi kan bara kolla på nyheterna för att bli påmind om just detta.

Vi har därför inte bara ansvar för oss själva, för vårt eget välmående, utan i flera avseenden även för andras. Det är som att släppa på egot lite grand o stötta där det behövs, givetvis utifrån egen förmåga. Allt från enkla handlingar, som att hjälpa någon bära hem en tung kasse, till att finnas för någon som är i djup sorg. Det innebär också att ta hänsyn till andra. I det stora och i det lilla. Till exempel kan vi köra lagligt och säkert istället för att stressa fram och ta helt onödiga risker. Eller, har vi grillat vid sjön en sommarkväll, så plockar vi med vårt skräp hem. Det blir helt enkelt lite roligare och tryggare att leva när vi alla bidrar och är omtänksamma mot varandra.

Självmedkänsla
Som tänkande medmänniska

behöver vi också praktisera självmedkänsla. Vad kan det innebära? Ordet kommer från engelskan, self compassion, som är ett förhållningssätt till svåra perioder i livet. Det handlar om att ta hand om oss själva när vi som allra mest behöver det.

Det kan vara så enkelt som att vara snäll mot sig själv, stanna upp, ta några djupa andetag och lyssna inåt. Det kan innebära att förenkla saker i vardagen, jobba lite mindre, eller att lägga sig tidigare. Gå ut i naturen en sväng och pusta ut. Det behövs i hög grad när vi inser att vi har problem som inte är enkla att lösa. Vi vet att det sällan blir bra att sopa det svåra under mattan. Det kan kräva mod att våga möta vår egen smärta. Det är modigt att hitta strategier för att inte fastna i något dystert. Självmedkänsla kan handla om att stötta sig själv vid motgångar, istället för att reagera med hård inre kritik och dömande. Självmedkänsla är att ge sig själv tröst i stunder då livet är tufft och utmanande, på samma sätt som du skulle göra med ditt barn eller en vän.

Att vara närvarande och uppmärksam på just detta är något vi kan träna på. Att båda se inåt och se varandra är en

balanskonst. Det finns även tekniker för detta, bland annat inom yoga, mindfulness och givetvis inom terapier, som kan vara en hjälp på vägen. Det går att träna upp denna förmåga och det har vi allt att vinna på. Sist men inte minst, Sinnesroböven. "Låt mig få sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstå att inse skillnaden."

Elske

På gång i Överlida IK

Bordtennis på Långehäll
Måndagar: kl.17.30
träning för ungdomar

kl.19.00 motionsspel för vuxna.

Mattcurling på Långehäll.
Måndagar: kl.09.30
Tisdagar: kl.18.00
Onsdagar: kl.09.30
med början 20 september,
prova på för nya spelare

Välkomna både nya och "gamla" spelare!!!



Bo-Lots
Trivs du här i bygden och är intresserad av boende?
Vi hjälper dig hitta villa, lägenhet eller fritidsboende.

Självklart är det kostnadsfritt!

Christer Everås
Tomas Andrén

Christer Everås 072 744 40 53
christer.everas@gmail.com
Tomas Andrén 070 318 81 86
andrentomas@yahoo.com

Trivab
För en hållbar utveckling

Vi hjälper dig hitta boende!

Överlida hembygdsförening

Här kommer lite information inför hösten från den nygamla styrelsen.

Byavandring

Lördag 16/9 kl 14.00 anordnar vi tillsammans med ÖIK en byavandring. Samling och start vid Mjögäcks sparbank. Vi går Lidavägen, uppför Ekbacken och via Lida gård till Långehall där vandringen avslutas med fika och filmvisning.

Extra årsmöte

Onsdag 11 oktober kl 19.00 på Långehall blir det ett extra årsmöte. Förslag om översyn och eventuell förändring av föreningens stadgar har framförts. För ändring av stadgar krävs två på varandra följande möten. Därav detta extra årsmöte. Förslag till nya,

reviderade stadgar skickas ut till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet.

Pubafton

Fredag 17/11 kl 18-21.00 på Långehall. För att lätta upp i novembermörkret blir det pubafton för föreningens medlemmar. Planering pågår fortfarande men vi kan utlova levande musik, vin, öl, alkoholfria drycker och lite tilltugg.

Vid pennan

Eva Hallnäs
sekreterare

forts. från sid 15
Kyrkan...

Lördag 16/9 kl 17

Fredskonsert med kören Vilda röster i Holsljunga kyrka. Även allsång.

Söndag 24/9 kl 18

Gospelgudstjänst i Mjögäcks kyrka.

Söndag 22/10 kl 16

Gudstjänst med musik i Överlida kyrka.

Allhelgona: information kommer senare.

För barn och föräldrar

Öppen förskola i Överlida kyrka. Måndagar kl 9-11
12 oktober startar Multisar i Överlida för skolbarn i årskurs 3 och uppåt.
Torsdagar efter skolan.
Barnkör: Håll utkik i STT!

Soplunch

Välkommen dessa onsdagar kl 12.00

27 september i Holsljunga kyrka

25 oktober i Mjögäcks kyrka
Kostnad 40 kr som går till Act Svenska kyrkan.

Höstvisa

Det glimmar i guld och klaraste rött,
det prasslar så sakta i parken,
ty hösten är kommen,
och björkar och lönn de faller nu bladen till marken:

"Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt,
vi väver ett täcke så varmt och så tätt,
vi väver ett täcke åt marken.

Se vintern är nära, och vädret är grått,
nu måste vi värma och lysa!

Vi väver ett täcke så varmt och så gott,
att blombarnen icke må frysa.

Sov gott, alla blombarn, sov gott, sov sött,
vi väver ett täcke i guld och i rött,
vi väver ett täcke åt marken."

Elsa Beskow 1874-1953



"Allt från visitkort till fasadvepor"

Det är vi som trycker ÖMT!

Välkommen in till oss på
Boråsvägen 31 i Svenljunga

Du vet väl att vi trycker åt både
företag och privatpersoner?

Besök www.dstryck.se för mer info.

Vi har hyreslägenheten du söker!

Solidhus erbjuder dig en bostad i
enfamiljshus, radhus, parhus samt

Vill du också bo bra?
Kontakta oss för mer information.

Solid Hus

ett fastighetsbolag i Mjögäcksgruppen
Tel 0325 - 61 82 50 www.solidhus.se

Forts. från sid 11 Mat- o kultur...

som ligger mitt i skogen. Där tittade vi närmare på några olika mineraler, som fältspat, kalifältspat, kvarts och biotit som är en mörk glimmer. Några hundra meter ifrån gruvan ligger en jättegryta. Den består av ett alldeles runt hål, drygt en meter brett och ett antal meter ner i berget. Jättegrytan som bildades genom att strömmande vatten fått en sten att rotera tillsammans med grus och mindre stenar i en virvel under en längre tid. Detta skedde under den senaste inlandsisen för ca 10 000 år sedan.

Vid soldattorpet Svensås, berättade vi om hur soldatlivet kunde se ut för de soldater med familjer, som bott där. Kung Carl XI införde indelningsverket år 1682 och Carl XII utvecklade det, genom att dela upp Sveriges gårdar i rotar. Då blev alla bönder i Sverige ålagda att

bygga minst ett soldattorp i varje rote och utse en soldat. Soldaten skulle utrustas och försörjas av rotebönderna. I Svensås börjar det med soldat Thore Bengtsson som kom dit år 1685 och slutar med den sista soldaten August Hallin, som friköpte torpet 1904. Idag ägs det av ättlingar till målare Mandor Mårtensson, som köpte torpet omkring 1911. På gräsmattan utanför soldattorpet åt vi efterrätten, som bestod av rabarber/äppelpaj med vaniljsås. Vi tackar Martina

Mårtensson för att vi fick lov att ta torpet, i anspråk den dagen.

På vägen hem stannade vi till och pratade om de olika gårdarna i Moghult Övre och Yttre, och sedan blev det kaffe med dopp. Vi avslutade vandringen, med att stanna vid det gamla ålderdomshemmet Lugnet. Där fick vi höra en del historier och minnen av Jan-Åke Mårtensson, som förr bodde granne med ålderdomshemmet.

Utav det beröm och upp-

skattning, vi fått av deltagarna det här året, så verkar det som vi lyckades också den här gången, att få till en riktigt trevlig och mycket uppskattad vandring.

Jag och Evy vill tacka alla som i år har bidragit på olika sätt med genomförandet av Mat och Kulturvandringen 2023.

Vid pennan

**Mariann Andersson
Norrman,**

Mjögäcks hembygdsförening



Vid Styrkunga, där middagen var klar att ätas. Gunnar Henriksson tar emot oss och hälsar alla välkomna.

ArvidHus

Mjögäck, tel. 0325-344 40

flexibla hus



Ladan blir ladhus

En svensk klassiker i ny skepnad.

Modernt och avskalat uttryck

Ladan är något av det mest klassiska vi har i den svenska landskapsbilden. De för tankarna till barndom, sommar och idyll. Konstruktionen är enkel, designen likaså. Kanske är det därför den är så lätt att tycka om.



@mjobacksvillan

Följ våra kunders husbyggen

#mjobacksvillanfirstchoice

#mjobacksvillan

#minmjobacksvilla

MJÖBÄCKS®

VILLAN

www.mjobacks.se

Skola, förskola och fritids

Nybyggnationer, renoveringar och omorganisation präglar verksamheten.

All skol- och fritidsverksamhet finns detta läsår i Mjölback. Förskoleklass och klass 1-2 i Mjölbacksskolan och i modulerna klass 3-6. Sammanlagt 83 elever.

Ny rektor för förskolorna i rektorsområde Söder, alltså Högvad och Kindaholm, är Jessica Uddén. Monica Björnell är nu rektor för skolor och fritidshem i Söder.

Mjölbacksskolan har rekordmånga barn denna termin, 28 stycken. Så positivt att det finns gott om barn i Mjölback, barnen är vår framtid! Lite annorlunda i år är att inskolningar och allmän förskolebarn börjar först vecka 35. Detta beror på flytten till Överlidas nya förskola.

Vecka 34 samlades alla förskolebarn från Mjölback och Överlida i Mjölback. Det fungerade bra och barnen fick snabbt nya kompisar.

Höstterminen börjar som vanligt med att skola in nya barn, i år är det nio stycken. Vi kommer att starta läsåret med att arbeta med värdegrunden på olika sätt, lära känna varandra och få ihop grupperna. I Snickerboagruppen, i gamla församlingshemmet, går 13

barn 4-5 år. I Vilekullagruppen 8 stycken 3-åringar och i Hoppetossagruppen 7 barn som är 1-2 år, dessa båda grupper finns inne på förskolan.

Överlida förskola har precis flyttat från våra tillfälliga lokaler på "gamla" Toftalyckan till vår nyrenoverade och tillbyggda förskola på Krokvägen. Vi har haft en fantastisk tid på Toftalyckan och vill tacka så mycket för att vi fått vara där, men nu ser

vi fram emot att få komma tillbaka till vår förskola och få bygga en verksamhet i våra nya lokaler.

Nu kommer båda avdelningarna Violen och Gullvivan vara under samma tak och vi är nära varandra och kan hjälpas åt och samarbeta på bästa sätt. Första veckan ägnar vi personal åt att få lite reda på allt flyttkaos och ställa i ordning och skapa lärmiljöer där barnen sedan ska få leka, lära och utvecklas.

Under hösten kommer vi att ha inskolningar och arbeta med att alla barn ska känna en tillhörighet och trygghet i barngruppen. Vi kommer att skola in 11 nya barn.

På Gullvivan kommer det att vara 11 barn i åldrarna 1-3 år och på Violen kommer det att vara 16 barn i åldrarna 3-5 år. Vi ser alla fram emot en fin och lärorik höst tillsammans.

Jeanette och Frida



Överlida förskola

EL | TELE | DATA | SERVICE | FIBERBLÅSNING | FIBERSVETSNING



Hallavägen 10, Överlida · info@overlidael.se · 0325-321 35 · www.overlidael.se

ÖVERLIDA BYALAG

Händer just nu

I skrivande stund så förbereds det inför cykelfesten. När ni läser detta har den redan varit. En av de trevligaste höjdpunkterna som för oss samman. Att besöka andras hem som jag aldrig varit hemma hos och pratar om saker som aldrig funnits tillfälle för annars. Så lättamt enkelt och trevligt. Ett ypperligt tillfälle att öppna

upp för nya kontakter och trevliga samtal som berikar kvällen.

Med sommaren bakom oss och en ledighet från byalaget Sommaruppehåll och inga möten. Nu drar det i gång igen. Vill du driva ngt projekt eller idé i byn och vill komma in i styrelsen med ny energi och idéer är det välkommet. Ung som gammal är du en drivande kraft och den behöver vi

mera av. Det vi avslutade innan sommaruppehållet var invigning av näsetrundan etapp 2. Vilken fantastisk promenadrunda vi har fått.

Turistkartor

En i styrelsen tog inte semester och avslutade ett långt projekt som han jobbat med i snart ett år. Att skapa en turistkarta där vi kan se vad som finns i byn för turister. Dessa kartor kommer placeras i fontänparken och vid campingens parkering. Du kanske redan har sett den vid cykelparken eller ställplatsen? I samarbete med fiskevårdsföreningen och ÖIK skapades något bra ihop. Tillsammans är vi starka.

Händer i höst

Fortsatt jobb med att få kommunen att ta ner träd så att vi kan bygga discgolfbanan. Det är skogsvårdsstyrelsen som bromsar upp projektet men vi ska nog se till att det skyndas på. Eventuellt blir det halloweenpromenad

också. På välkomstskyltarna till byn har vi satt upp vita informationsplåtar som vi kan sätta upp magnetskyltar på inför evenemang. Detta kommer ni säkert få se framåt hösten.

Det kommer bli utbildning i sociala medier ihop med de andra byalagen så vi kan nå ut till flera vad vi har att hitta på och erbjuda i trivselbygden. Alltid lite smått och gott som vi jobbar med.

Ett stort projekt som är lite pausat men på G är MTB nedfarten i slalombacken. Den ska vara klar till våren nästa år. Projektet syns redan på turistkartorna.

Vid tangentbordet

Markus Johansson

Kontaktinfo
Överlida Byalag- styrelsen@
overlida.nu
Hemsida www.overlida.se
Facebook- www.facebook.se/overlida
Bankgiro 5267-5899
Swish 1236492888



Krönika: Skolan har startat upp

När detta skrivs har skolan precis startat för en ny termin och ett långt sommarlov är över. Har man, som många av oss, som mest fem veckor sammanhängande sommarledighet så kan årets sommar kännas som den välkända ramsan; "det bidde ingenting". Men barnen, som varit lediga varje dag sedan mitten på juni, har kunnat ta vara på de soliga stunder som vi faktiskt fick. Mellan skurarna alltså.

Det är så lätt att måla upp en bild av hur sommaren ska vara. Hur många ljusa kvällar utomhus det ska bli, hur många morgondopp man ska ta, hur många glassar som ska ätas med ansiktet vänt mot solen. När utfallet i stället blir dag efter dag som regnar bort, då är det lätt att tappa hoppet. Känna att värmen hade behövts för att orka en kall vinter och att årstiderna vi har här i Sverige just nu bara går in i varandra. 10-15 grader varmt och regn, året om, det är det nya svenska vädret. Då tror jag att det kan vara lite extra viktigt att hålla fast vid de traditioner som hör varje årstid till. Inte med press eller

en massa måsten, utan mer för att uppskatta varje tid vi har och se tjugningen i varje årstidsväxling. Omfamna september med att äta kräfter, även om "skivan" bara är en lördag med familjen. Tända ljus på gravarna på alla helgons dag för att lysa upp i mörkret (och låta barnen få fira med pumpor och monster, utan att förfasa sig. Traditioner behöver inte ta ut varandra, de kan samsas). Besöka julmarknader och ladda på med den energin det ger att uppleva en vacker miljö och låta sig svepas med i förväntan och förundran.

Jag tror att det är så alla traditioner skapats en gång i

tiden. Ta vara på tjugningen i varje tid, ha något att se fram emot och ha ett sätt att dela upp året på helt enkelt. Skapa något mer i vardagen. Sedan var det tidigare ett sätt att ta vara på maten också, äta efter säsong, ännu en sak jag hoppas att vi kommer bli bättre och bättre på framöver. Barnens långa sommarlov är över och hösten står för dörren. Vi är nog alla ganska tacksamma över de rutiner som vardagen medför, lika tacksamma som vi var i juni över två väntande månader av mer fria tyglar. Allt har sin tid.

Hanna Börjesson



Foto: Elske

Pingistävling

26e augusti var det pingistävling i Överlida idrottshall. Trivselträffen lockade 68 spelare från 20 olika klubbar detta år (detta trots att några blivit sjuka och tvingats lämna återbud på tävlingsdagen).

Det var gott om deltagare från de närliggande klubbarna (Överlida, Sibbarp, Mariedal, ÖSTK, Horred, Kinna, Sandared, Borgstena och Ulricehamn), men även deltagare från Trollhättan, Västerås och Bergkvara (i östra Blekinge). Deltagarna spelade i 10 olika "max-klasser" (en tävlingsform där killar och tjejer, barn och vuxna tävlar tillsammans, och där det istället ligger en begränsning på hur bra man får lov att vara för att delta i klassen), med 16 deltagare i de populärare klasserna (men bara 4 deltagare i den högsta klassen). Många av deltagarna spelade en klass på förmiddagen och en annan

klass på eftermiddagen, för att få så mycket tävlingsspel som möjligt. Överlag blev det hela en mycket trevlig och trivsam tillställning, där deltagarna var nöjda med hela arrangemanget och gärna ville komma tillbaka nästa år. En extra bonus detta år var försäljningen av lokalproducerade hamburgare (kött från Öxabäck, bröd från Överlida) som grillades precis utanför hallen, och för oss som klubb kändes det roligt att kunna öka samarbetet med de lokala företagen.

Nu blir det vardag igen, med pingis och mattcurling (och kanske lite annat).

Överlida IK



Elvis Show
med The Cadillac Band
Mjöbacksgården
Fredag den 27 Oktober, kl. 19.00

Elvis Nostalg Rock'n roll Show, med The Cadillac Band, Janne Lucas Persson (Växeln hallä m.m.), Jota Thore'n från Jigs, Mikael Berggren och Börje Hallberg, med flera

För biljetter ring: 0702-786777, 0701-601500 & 0706-228187, alternativt boka via mail på: tcbbiljettbokning@yahoo.se

Biljettpris: 325:- (Vuxen) och 150 kr (ungdom 10-15 år) - Servering under kvällen

För mer info: www.tcbshow.se (Reservation för ändringar)
Arrangör är artisterna i samarbete med lokaliteternas innehavare

THE CADILLAC BAND BLEV SOM SVERIGES FÖRSTA BAND IHVALDA I THE ROCKABILLY HALL OF FAME, JACKSON TENNESSEE, USA, 2009 OCH ÄR SVERIGES I SÄRKLASS BÄSTA 50-60-TALS-ROCK'N ROLL BAND JUST NU! THE CADILLAC BAND SON DESSUTON HAR SPELAT OCH TURNERAT MED ELVIS PRESLEY'S ORIGINALHUSHER!



Tack för att du handlar lokalt!



Öxabäcksvägen 7, 512 65 Mjöbäck

ICA
— nära
Monicanders

Mjöbäcks hembygdsgörelning

Sommaren i år har väl inte visat sina bästa sidor, med sol och värme. Juli månad har slagit rekord som den regnigaste månaden och det var just då som vi hade våra sommarcaféer i Tokabo hembygdsgård.

Men kan man tänka sig, vi har lyckats slippa regnet under de två timmar på onsdagskvällarna mellan 18-20. Det har regnat både före och efter, men våra gäster har kunnat sitta ute och fika alla gångerna. Första onsdagen när det var skyfall hela dagen, placerade vi musikunderhållningen inomhus, för säkerhets skull. Men på kvällen blev det fint väder och uppehåll ändå. Trots det regniga vädret, har vi haft väldigt många besökare ca 400 personer, vilket vi är väldigt nöjda med. Evy har haft full fart på de fyra väffeljärnen och allt som allt, har det gått åt ca 80 liter väffelmet. Det blev lite svettigt ibland när kön ringlade sig lång utanför huset, men alla är förstående och väntar lugnt på sin tur.

Inför sommaren har några av oss fixat till lite i "Hönshuset". Det är så roligt att utställningslokalen, har blivit så fint iordningställt och numera finns det en liten köksvrå, med saker som varit en del av utställningarna på Halla textilmuseum i Överlida. På sommarcaféerna

har vi haft fyra fantastiskt fina utställningar i vårt "hönshus", som broderade bonader med Kristina och Ann-Marie, konst och keramik Else-britt, Linda och Tintin, vävda alster Mirjam och konst Martina, trä och textil Lars-Åke och Elisabeth. Ett stort tack till er alla!

Det har som brukligt, även varit musikunderhållning och våra fantastiska musiker har varit väldigt flitiga. Som vanligt har det varit mycket uppskattat av våra besökare. Mycket fin och underhållande musik. Det är så roligt att ni ställer upp varje år. Ett stort tack till er alla, Jan-Olof Bengtsson, Pettersson & Berger, Bertil m. komp och Mårdaklevs dragspelare.

Det var årets sommar och nu får vi vila upp oss till oktober då vi har vår Viltbuffé. Har ni inte anmält er till den, så gör det så fort som möjligt. Det är begränsat antal platser.

**Mariann Andersson
Norrman,**

Mjöbäcks hembygdsgörelning



Mia's hemsöjd, Mirjam Johanssons fina vävda alster.



Konst och keramik, fina målningar och härliga keramikföremål av 3 x Aronsson Else-britt, Linda och Tintin.

Trivselbygden

Vi är i slutet av augusti och vi har inte upplevt den varma sommar som man kanske önskar att ha på semestern. Vi får hoppas på en härlig sensommar och start på hösten som kompensation.

Senast vi skrev hade precis Trivselbygdens tidning kommit ut och turistbroschyren var på gång. Både tidningen och broschyren har gått väldigt bra och vi får mycket positiv feedback. Det är alltid en balansgång kring hur många av varje språk (svenska, engelska och tyska) som vi ska ta hem inför säsongen. Vi kan konstatera att Trivselbygden haft väldigt många tyska turister i sommar, vilket gjort att de tyska broschyrerna haft en strykande åtgång trots att vi ökade antalet gentemot förra året. Men vi tar med oss det i noteringarna inför nästa år så att det förhoppningsvis kan stämma bättre.

Under september månad bjuder Mjögäcks Sparbank

in byalagen till en återträff av Trivselbygdens tidning och broschyr i Öxabäck. Som vanligt diskuteras både positiv feedback och vad som kan förbättras eller utvecklas till nästa år och utdelning av eventuellt annonsöverskott från tidningen. Utöver det kommer man äta gott, och lokalt, från Bexells Skafferi i Öxabäck och ha en liten sociala-medier-kurs. Just frågan kring sociala medier kom upp under uppstartsmötet i februari på Två Skyttlar och det ligger verkligen i tiden för att vara synlig.

Vi fortsätter att vara aktiva på våra sociala medier. Att skapa bra och intressanta inlägg tar mer tid än vad man tror och framför allt att göra

researchen innan. Det är inte heller helt enkelt att skapa somriga, kreativa inlägg när sol och värme lyser med sin frånvaro. Vi försöker jobba efter tre olika rubriker: Natur & Friluftsliv, Se & Göra samt Mat, dryck & boende. Det kommer att vara olika inlägg på Facebook och Instagram så om du inte redan följer oss på båda ställena rekommenderar vi dig att göra det så du inte missar något bra tips!

Sök efter oss på Facebook och Instagram: Trivselbygden

Har eran förening eller företag någon aktivitet som ni vill marknadsföra via Trivselbygdens kanaler så maila sofia@trivab.se, tagga

oss i era inlägg eller skicka DM så ska vi se hur vi kan hjälpa er.

Under hösten och vintern kommer vi också att göra en uppdatering av trivselbygden. se inför säsongen 2024. För att underlätta både vårt arbete och öka spridningen på era evenemang så kommer en evenemangskalender att implementeras på hemsidan. Detta är dock inte klart ännu, mer information kommer till byalagen så snart vi har det klart.

Vi önskar er en härlig höst i Trivselbygden.

/Trivabs styrelse

Utomhusbio i Mjögäck

Torsdagen den 17 augusti visade vi "A man called Otto" utomhus! Själva arrangemanget stod Bygdegårdarnas riksförbund för, så de som kom behövde inte betala inträde.

Efter ett utskick som dämpar ner hos oss i våra mailkorgar om att ansöka om möjligheten att få visa utomhusbio och sedan lyckan att få vara en av de sex byarna som fick denna möjlighet, kan vi bara konstatera att det blev riktigt lyckat!

Vädrets makter var på vår sida och vi fick en riktigt fin kväll! Ca 45 personer tog med sig sin stol och filt för att titta på filmen. Vi sålde bland annat popcorn, godis, läsk, korb med bröd. Om det var uppskattat? Oja!! Vi har så här i efterhand fått höra hur mysigt det var att sitta ute.

Trots att det var lite småkyligt så var detta något som man inte kände av förrän man reste sig upp och det var dags att gå hemåt.

Emma



Trivab

I höst firar Trivab 10 år - tänk vad tiden går! Idag är vi ca 130 anslutna företagare i en bygd med ca 4700 invånare, det är ett bra snitt! Ett tecken på att Trivabs arbete är både viktigt och värdefullt för bygden.

Lite historik

I början på 2010-talet var företagandet i Trivselbygden på tillbakagång, verksamheter lades ner eller flyttades. 2012 gjorde Mjögåcks Sparbank en förstudie över möjligheterna att starta ett utvecklingsbolag för att vända trenden. Efter några månaders arbete hade man tagit fram ett förslag som man lade fram på ett stormöte i Älvsered. Stormötet lockade ett hundratal deltagare, främst företagare, och det blev ett rungande ja på frågan ifall man skulle starta ett utvecklingsbolag! Därefter uppkom frågan om hur ägandet skulle se. Det var inte optimalt att banken skulle äga, på grund av både redovisningstekniska svårigheter och den tid/engagemang som det skulle krävas från bankens VD. Beslutet blev då att bilda en stiftelse som skulle äga bolaget, till vilken banken kunde avsätta pengar till. Därefter kunde TRIVAB, Trivselbyggdens Utveckling AB, bildas och stiftelsen

bli majoritetsägare. Utöver banken så är 24 andra företag också delägare.

Genom åren har man gjort stora arbeten på flera fronter. Bland annat samverkan med skolan, nätverk för företagande, samverkan med kommunerna och andra instanser, turismen i Trivselbygden och bostadsbyggnation. Sedan 2014 har Christer Everås varit ordförande för TRIVAB.

Det är tack vare stödet från Mjögåcks Sparbank som vi kunnat jobba med Trivab och Trivselbygden långsiktigt och kunnat utveckla vår bygd. Under dessa år har banken avsatt 7 800 000 kr som gått till Trivabs verksamhet.

Vad jobbar vi med i höst?

- Vi kommer att arrangera en jord & skogsdag lördagen 16 september på Kättarps Gård i Kalv tillsammans med Mjögåcks Sparbank och Skogsbyrån. Se separat annons.

- Vi kommer ut med nyhetsbrev till våra

medlemsföretag.

- Vi fortsätter vårt arbete och marknadsföring av tomter och bostadsområden i Trivselbygden. Före sommaren blev vår folder "Bygg i Trivselbygden" klar och vi kommer att komplettera vår sammanställning över tomter och LIS-områden med aktuella uppgifter.

- Vi kommer att ta fram nya roll-ups som vi kan använda när vi är med i olika sammanhang.

Detta i kombination med det nya begreppet Bo-Lots hoppas vi kan ge ett gott resultat för byggnation och inflyttning i Trivselbygden. Bo-Lotsarna har ett brett kontakt-nätverk med fastighetsägare som hyr ut lägenheter, mäklare för villa/skogs-fastigheter, lokala småhus- och fritidshustillverkare för nybyggnation etc. Att anlita en Bo-Lots är självklart kostnadsfritt! Våra Bo-Lotsar är Christer Everås och Tomas Andrén.

Har du koll på vilka som sitter i Trivabs styrelse? Nedan kan du se vilka som är med och vem du kan kontakta på din ort om du har några förslag, information eller synpunkter. Nedan kan du se den sittande styrelsen för 2023:

Christer Everås, Överlida
ordförande e-post
christer@trivab.se

Kristoffer Arvidsson,
Öxabäck vice ordförande
e-post kristoffer@trivab.se

Anna Mann, Älvsered
sekreterare e-post
anna@trivab.se

Andreas Björklund, Östra
Frölunda ledamot e-post
andreas@trivab.se

Annika Lauren, Kalv/
Falkenberg ledamot e-post
annika@trivab.se

Magnus Wahlgren, Överlida
ledamot e-post
magnus@trivab.se

Göran Svensson, Holsljunga
ledamot e-post
goran@trivab.se

/Trivabs styrelse

Överlidaprofilen Geeta

Namn: Geeta Stohm

jag bäst.

Familj: Min man Jan Johansson, Barnen Emilia 11 år och Jonathan 9 år.

Vad är det bästa att bo i Överlida: Naturen och sjöarna.

Arbete: Jobbar som sjuksköterska i hemsjukvården i Svenljunga kommun.

Vad kan bli bättre i Överlida: Jag tycker att vi har fått det väldigt bra med belysning på näsranden, cykelpark för barnen.

Intressen: Plockar gärna svamp, ute i naturen med våra ponnisar. Åker på tävlingar och träningar med mina barn.

Om jag vann mycket pengar: Skulle jag resa mera, gillar att vara ute på resor. Skulle eventuellt bli mera hästar också ☐

Favoritmat och dryck: Äter gärna grillad köttbit med potatisgratäng eller stekt fisk är också gott. Vatten eller coca-cola gillar

Favorit motto: Lev varje dag som det vore din sista.



Jord- och skogsdag

Lördag 16 september 10:00 - 13:00

Kättarps Gård, Kalv

Småskalig matmarknad
med lokala producenter

Arrangörer: Mjögäcks Sparbank, Trivab och Skogsbyrån
i samarbete med Kättarps Gård.

För mer information, besök mjogackssparbank.se

Sävekulla Juridik bjuder alla
barn på ponnyridning



Välkommen till en rolig och intressant
dag för hela familjen som gillar djur,
natur, jord och skog!

Möjlighet till besök i ladugården, maskinvisning,
tipspromenad, barnhörna med djur & käpphästar,
besök våra utställare, lunchförsäljning
och så bjuds det på kaffe och kaka.



SKOGSBYRÅN
Sjuhärad

Mjögäcks
Sparbank



Trivab
För en hållbar utveckling

Hämtat från svenljunga.se

Buskort för seniorer

Är du över 65 år och folkbokförd i Svenljunga kommun? Då erbjuder vi dig Västtrafiks seniorbiljett. Det enda du betalar är en administrativ engångsavgift på 175 kronor.

Med denna biljett kan du resa dygnet runt inom Svenljunga kommunzon på alla Västtrafiks linjer och vid resor med Närtrafik. Om du vill resa med Västtrafik till en annan kommun får du själv betala för den del av resan som är utanför kommunens zongräns. Seniorbiljetten gäller inte vid resor med färdtjänst.

När du fyller 65 år kan du beställa seniorbiljetten på www.vasttrafik.se/seniorerbjudande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det tar ungefär en vecka från det att Västtrafik tagit emot din beställning tills du får ditt kort, så tänk på att göra din beställning i god tid.

När du beställer ett seniorbiljetten godkänner du sam-

tidigt att bli registrerad i Västtrafiks kundregister. Det är en förutsättning för att kunna ta del av erbjudandet, eftersom biljetten är personlig och ditt namn trycks på baksidan av kortet. En fördel med detta är att om du tappar bort din seniorbiljett kan du kontakta Västtrafiks kundservice, som med hjälp av dina uppgifter i kundregistret beställer ett nytt kort utan kostnad.

Har du frågor om seniorbiljetten?

Kontakta

Västtrafiks kundservice på telefon 0771 - 41 43 00. Eller läs mer på www.vasttrafik.se/seniorbiljett



Cykelfest 2023

Sista helgen i augusti reserverar Jan och jag alltid, för då är det dags för årets roligaste byfest, Överlida cykelfest. Festen har varit en årlig tradition i över tjugo år, med undantag för pandemin, och vi kan bara komma på två tillfällen då vi inte kunnat vara med.

En av gångerna var vi i Polen och hämtade hem vår tjej och det får man väl ändå kalla för legitimt. I år var vi tydligen först med att anmäla oss, redan samma dag som lappen kom i brevlådan.

Årets cykelfest gjorde oss inte besvikna. Som de flesta andra dagar denna sommar öste regnet ner men vad gör väl det? Ett härligt gäng slöt upp i Toftalyckans samlingslokal där brev delades ut och vi hälsades välkomna av Roxana, som är en del av kommittén tillsammans med sin högra hand denna gång, Helen. De som skulle servera förrätt gav sig i väg och vi andra kunde stå kvar en stund och tjattra lite om vart vi skulle åka och vem skulle få cykla upp till Fjällåsen, bara uppför dit men härliga nerförsbackar tillbaka till byn igen. Själva åkte vi till Geeta och Jan och blev bjudna på en härlig räkcocktail och en massa skratt runt bordet. Regnet avtog under kvällen och vi cyklade vidare, denna gång till Martin och Sofia där en utsökt tacogratäng stod på meny och så förstås en massa skratt igen. Så mysigt

att komma hem till människor man inte varit hos någon gång. Jan hade ju förstås varit i det huset förut, för så där fyrtiofem år sedan, räknade han ut, när Magnus bodde där. Sedan var det dags för dessert och vi fick slänga oss upp på cyklarna och bege oss hemåt för att ta emot våra gäster. Känns lite skönt med dessert då det hunnit bli mörkt och solen inte lyser in genom smutsiga fönster, man vill ju göra ett gott intryck om vi får gäster som är hos oss för första gången. Det är ju också mysigt att tända några marschaller utanför. Vi bjöd på äppel- och rabarberpaj som jag tror uppskattades. Det är alltid så att tiden går fort när man har trevligt och rätt som det är, är det dags att samlas igen för efterfest på Toftalyckan. Kvällen fortsatte med dans, umgänge och så massor av skratt förstås. Om skratt förlänger livet kommer vi nog att bli riktigt gamla. Jan och jag var först att anmäla oss och vi var sist hem från festen. Tack alla för att ni fixat och trixat och tack alla som gjorde festen så kul.

Eva Berndtsson



VÄKOMMEN TILL KYRKBYN


HÖLSJUNGA

LÖRDAG 23/9 KL 13-15

HÖSTMARKNAD MED KNALLAR
BAKLUCKEFÖRSÄLJNING GAMMALT & NYTT ←
MOTORER & TRAKTORER

PONNYRIDNING MED JHS - JOSEFINS HÄSTSERVICE
HUNDUPPVISNING MED HUNDPSYKOLOGEN LISS KL 13:30 & 14:30
BORÅS MODELLFLYGKLUBB

SÅNG & MUSIK MED ANDERS DJUP KL 14:00, 15:00, 16:00

P-AVGIFT 20 KR

PENGARNÄR GÅR TILL
HÖGVADES BK



GRATIS ENTRÉ

SÄSONGSAVSLUTNING FÖR
"MOTORTRÄFFEN I HÖLSJUNGA"

KL 13-17











FRIDOLFS VÄG 3, 512 64 HÖLSJUNGA

Ljunghaga skola: Nu är vi igång!

Dagen är kommen då rektorn för Ljunghaga skola med glädje och stolthet kan säga: Vi är igång! Förskola och fritids startade i början av augusti och skolan startade samtidigt som den kommunala.

Det är omkring 20 barn på förskolan och lika många på skolan. Skolans behöriga lärare har tillsammans med engagerade och duktiga föräldrar och frivilliga gjort en enorm insats för att detta nu är verklighet.

Skolans utemiljö är unik. Både själva skolgården och den omgivande naturen med Holsljunga badplats och Näset är fantastiska. Där kan barnen gå på upptäcktsfärd och tillägna sig stora delar av läroplanens mål.

Fritidspedagogen Hans Börje-

sson har fått en bra relation till barnen och det märks att de har roligt tillsammans.

För information om skolan och hur man anmäler sig, kontakta rektor Ann-Margreth Karlsson på info@ljunghagaskola.se

Hans Leander
styrelseledamot i Ljunghaga skola

